

10 november 2023  
Nieuwsbrief nr 11

Jarigen deze week:

## Agenda

maandag 13 november	
dinsdag 14 november	
woensdag 15 november	
donderdag 16 november	
vrijdag 17 november	Nieuwsbrief nr 12

zaterdag 11 november	Tasneem Alkhatib	Groep 4
	Mila Bouwmeester	Groep 4
maandag 13 november	Anay Naïr	Groep 8
dinsdag 14 november	Rico van Dommelen	Groep 1-2B



Directie



## Nieuws van de directeur

Vanwege afwezigheid van de directeur deze week geen berichten van haar.

Wél een uitnodiging voor de informatieavond over KC Noord op 22 november a.s. (zie bericht hieronder én de flyer in de bijlage).

→ Heeft u zich al aan aangemeld voor de voortgangsgesprekken? ←

Aanwezigheid

	Directie	IB
maandag	x	
dinsdag	x	x
woensdag	x	x
donderdag	x	-
vrijdag	-	x

Beste ouders en verzorgers,

Via deze weg sturen wij jullie de uitnodiging voor de komende informatieavond over Kindcentrum Noord op 22 november. We hebben gekozen voor een vorm, waarin iedere bezoeker informatie kan ophalen, passend bij de eigen vragen, interesses en voorkennis.



We hopen jullie tijdens deze avond te zien en spreken.

Aanmelden kan [via deze link](#).

In de bijlage vindt u de officiële uitnodiging en meer informatie over deze avond.

## 'n Kijkje in de klas van...

### Groep 1-2

De kinderen uit groep 1-2A en 1-2B hebben vandaag een verkeerswandeling gemaakt. Zij moesten goed uitkijken bij het oversteken, maar ook goed oppassen voor alle plassen! Hulpouders, bedankt voor jullie hulp, vooral ook omdat het zulk nat weer was.



### Groep 4

'Ik wil een huisdier'

In groep 4 kwam is er bezoek geweest van een mevrouw met haar hondje. Zij vertelde aan de kinderen hoe het is om voor een huisdier te zorgen, wat er allemaal gedaan moet worden en wat een huisdier allemaal voor kosten met zich meebrengt.

### Groep 5 en 6

Vandaag hebben groep 5 en 6 een voorstelling gezien, die verzorgd is door Het Kunstgebouw.

In de speelzaal hebben de kinderen gekeken en geluisterd naar het verhaal van Imad en Abas.



"Imad en zijn beste vriend Abas wonen in Syrië. Ze zijn onafscheidelijk, voetballen samen en verzamelen voetbalplaatjes. Op een dag is Abas weg – gevlucht. Kort daarna vlucht ook Imad met zijn familie. Alles blijft achter ... zijn huis, school, de voetbalplaatjes. In Nederland spreekt hij de taal niet en is het lastig om zich thuis te voelen. Hij mist zijn vriend Abas. Gelukkig geeft zijn maatje Matthijs niet op!"

( *Imad en Abas* is gebaseerd op waargebeurde vluchtverhalen)